

immagazine

De Immanuelkerk en De Ark zijn gefuseerd tot één nieuwe wijkgemeente: Groningen Zuid. Ze maakt deel uit van de Protestantse Gemeente Groningen. In deze programmakrant treft u een overzicht van bestaande en nieuwe activiteiten in het seizoen 2019-2020. Alle activiteiten staan open voor leden én niet leden.



De kerk van Groningen Zuid heeft een nieuw logo. Daarin is een vogel verwerkt.

De vogel staat voor de duif die Noach losliet uit de Ark, na de vloed. De duif vloog uit en kwam terug met een groen takje in zijn bek. De volgende keer dat Noach de duif liet vliegen keerde die niet meer terug. Hij had een plek gevonden om te nestelen.

De vogel in het logo staat voor de beweging die de Ark heeft gemaakt richting de Immanuelkerk. De vogel staat ook voor de blijvende beweging van onze gezamenlijke kerk de buurt in.

Het nieuwe logo heeft groen als steunkleur. Groen is een van de kleuren van het kerkelijk jaar. Het staat ook voor het feit dat we groene kerk zijn geworden. Een kerk die zich inzet voor duurzaamheid, het milieu en aandacht heeft voor de schepping.

Het verhaal van Noach en de duif staat in de bijbel in Genesis 8: 8-14.

Voor groene activiteiten: zie pagina 3.



Startzondag 15 september DEEL JE VERHAAL

Vijftien september is de eerste startzondag sinds de Ark en de Immanuelkerk gefuseerd zijn. Start van een nieuw seizoen. Start van een nieuwe manier van met elkaar optrekken. We zijn onderweg... Op deze startzondag gaan we op een creatieve manier aan de slag om elkaar beter te leren kennen. Deel je verhaal, een verhaal over jezelf en een verhaal uit de bijbel dat je aanspreekt.

PROGRAMMA

vanaf 9 uur	inloop
9.30 uur	gezamenlijke start met welkom en lied
9.40 - 10.30 uur	Deel je verhaal
10.30 - 11.00 uur	koffie met iets lekkers
11.00 - 11.50 uur	morgengebed, en de nieuwe pastoraal werkers worden voorgesteld
12.00 uur	groepsfoto

Aansluitend lunch met soep en brood en pannenkoeken. Wij nodigen u van harte uit om iets lekkers mee te nemen voor bij de koffie en iets fleurigs aan te trekken voor de groepsfoto. Voor de kinderen is er een apart programma met een speurtocht en een film. Aanvang ook om 9.30 uur.

Laten we er samen een mooi begin van onze fusiegemeente van maken!

> Nieuw in Zuid: Preek van de Leek

Een nieuw initiatief in Groningen Zuid: de Preek van de Leek! Twee keer per jaar nodigen wij een "Leek" uit om een preek te houden. De "Leek" heeft zijn sporen verdiend in bijvoorbeeld de wetenschap, theater, journalistiek, politiek en gaat een eigen weg als het gaat om zingeving en geloof. Juist dat eigen verhaal willen wij voor het voetlicht en in gesprek met de bijbel brengen.



"Mijn columns zijn in feite vaak ook kleine preekjes"

Stevo Akkerman bijt het spits af. Op zondagmiddag 20 oktober beklimt hij de preekstoel in de Immanuelkerk. Stevo Akkerman is redacteur en columnist van dagblad Trouw. Daarnaast schrijver. Drie keer per week schrijft hij zijn column op de tweede pagina van de krant. Over de samenleving, nationaal en internationaal, politiek en levenshouding. Kenmerkend is dat hij daarbij ruimte maakt en vragen blijft stellen vanuit zijn drijfveer om zichzelf en anderen niet vast te zetten in een mening of idee over hoe het hoort. Zelf zegt hij over zijn columns: mijn columns zijn in feite vaak ook kleine preekjes. Ik heb een hekel aan mensen met een onbedwingbare preekdrang, maar ik heb dat zelf blijkbaar ook... (uit: interview nieuwwijd). We laten ons uitdagen en inspireren door zijn preek die de titel draagt: **het verlangen van een gelovige ongelovige...**

Datum: zondag 20 oktober 2019, om 16.00 u
Locatie: Immanuelkerk, Overwinningplein 1, Groningen
Voor meer informatie: www.immanuelkerk-groningen.nl

De bijbel (op)nieuw bekeken

Ben je niet christelijk opgevoed en wil je meer weten over geloof en de bijbel?

Heb je een bepaalde uitleg van de bijbel achter je gelaten en wil je je oriënteren op een nieuwe kijk op de bijbel? Ben je (opnieuw) toegetreden tot de kerk en voel je ervoor om je geloof en bijbelkennis te verdiepen? En heb je zin om je samen met anderen te verdiepen in bijbelverhalen? Dan is de groep 'Op weg

met de bijbel" wellicht iets voor jou! We zijn een startende groep en er is zeker nog plek voor een aantal mensen.

Datum eerstvolgende avond: woensdagavond 2 oktober 2019 om 20.00 u in de Immanuelkerk.

Voor meer info en opgave: Anita Akkerman, acakkerman1@gmail.com, 06 17067504





We organiseren een excursie naar glasatelier Benedictus in Appelscha. Glaskunstenares Edith Benedictus leidt ons rond door haar galerie binnen en buiten, waarbij ze uitgebreid stil zal staan bij haar inspiratie en werkwijze.

Een aantal jaar geleden heeft Edith Benedictus het gedachtenisglaskunstwerk in de Immanuelkerk gemaakt. De kleuren en de bijzondere vorm kenmerken het werk van Edith. Ze ziet ernaar uit om ons te verwelkomen!



Datum: dinsdagmiddag 15 oktober

Tijd: vertrek om 13.15 u vanaf de Immanuelkerk met eigen vervoer. Graag aangeven of je mee wilt rijden of dat je zelf kunt rijden. Na afloop van de rondleiding drinken we koffie/thee in een oud kerkje, grenzend aan de galerie. Rond 17.00 u zijn we weer terug.

Kosten: bijdrage koffie en thee, vrijwillige gift rondleiding. Daarnaast zijn er kunstwerken (ook klein zoals een kaarsenhouder) te koop.

Adres: glasatelier Benedictus, de Maden 8, Appelscha

Info en opgave: Heleen Eerkens, [redacted] of Anita Akkerman, acakkerman1@gmail.com, tel.: 06 17067504

LECTIO DIVINA » DRIE PSALMEN

Lectio Divina is een spirituele leeswijze die door de vroege monniken ontwikkeld werd. Eenvoudig gezegd gaat het er bij deze leeswijze om hoe wij zélf in de Schrift staan. Als je de psalmen leest kan het je treffen hoe de psalmist klaagt, roept, juicht, onzeker is, verdrietig is, troost zoekt, kortom hoe hij alle menselijke emoties kent.

Als we een psalm lezen volgens de Lectio Divina kijken we eerst naar wat er staat in de tekst, en welke vragen of opmerkingen we daarbij hebben. Daarna overwegen we in stilte de tekst. Hoe komt dit bij ons zelf binnen? Raakt dit ons? Kan de tekst ook ons (Gods) verlangen wakker maken of oproepen? Herkennen we iets uit ons eigen leven? We willen drie avonden op deze manier een psalm lezen.

Data: maandagen 7 oktober, 4 november en 6 januari 2020

Tijd: 19.30 – 21.30

Plaats: Immanuelkerk

Begeleiding: Anne Hilhorst-Joosten

Graag aanmelden vóór 1 oktober per mail bij [redacted]

Vrouwengroep Dindoa

Wij combineren ontspannende, creatieve, leerzame en culturele activiteiten. Dat levert een afwisselend programma op. Velen van ons zijn op leeftijd, maar we voelen ons jong!

Elke dinsdag van 10 tot 11.30 uur.

Start: dinsdag 10 september.

Info: Ank Wiekens-Westerhof, [redacted]

Gesprekskring Open Deur

De Open Deur is een fraai geïllustreerd maandblad met mooie begrijpelijke verhalen over geloven in het dagelijks leven. Eén keer per maand lezen en bespreken we met elkaar een nummer van de Open Deur.

Voor wie geen abonnement heeft zijn er ter plekke exemplaren aanwezig.

Start: woensdag 11 september om 14.30 uur in de Immanuelkerk, volgende data in overleg

Info: tot 11 september ds Jannet van der Spek, [redacted]

KLIEDERKERK?!

Creatief, knutselen, gezellig, samen bezig zijn met geloven

Wie: voor kinderen van 0-8 jaar en hun ouders/verzorgers

Waar: in de Immanuelkerk, Overwinningplein 1

Wanneer: zondag 29 september 2019, 24 november 2019, 26 januari 2020 en 22 maart 2020 van 15.30 tot 17.30 u

Wat: knutselen, bijbelverhaal, liedjes en soep & broodjes

Bijdrage: 1 euro per persoon

Meer info: Anita Akkerman, acakkerman1@gmail.com, 06 17067504



MAANDELIJKSE MAALTIJD VOOR EEN KLEINE PRIJS



Iedere maand wordt het Pleindiner gehouden in de Immanuelkerk. Elke keer is er een grote groep mensen, in leeftijd variërend van 30 tot ruim 80 jaar die samen eet. Een groep enthousiaste vrijwilligers bereidt een verse warme maaltijd voor wie mee wil eten. De Hollandse keuken wordt afgewisseld met pasta, rijst of iets anders. Afsluitend wordt een toetje geserveerd en een heerlijk kopje koffie of thee. Kosten: € 5,00 per maaltijd. Komt u ook een keer gezellig eten? Vooraf aanmelden is wel nodig. Er is plaats voor 30 mensen.

Data 2019: 25 september, 30 oktober, 27 november

Tijd: 17.30 uur

Plaats: de Immanuelkerk, Overwinningplein

Opgave kan vanaf de 1e van de maand via: pleindiner@gmail.com, Nel Dijkstra, tel: [redacted]

Een smakelijke groet van het Pleindiner kookteam!

Kleurrijk Buffet

Af en toe organiseren we in de Immanuelkerk een Kleurrijk Buffet met gasten van het Taalcafé, het Ruilertje en de Bed-bad-brood-opvang. Gemeenteleden en ook sommige gasten nemen warme of koude gerechten mee en zo genieten we van een heerlijke maaltijd, leuke ontmoetingen en gesprekken. De eerste keer is in september, kijk in Kerk in Stad of op de website.

Info: Dineke Hoving-Schat, [redacted]

MEET & GREET AVOND

----- voor 20ers, 30ers en 40ers -----

Elkaar ontmoeten; een vragenspel aan de hand van Fototaal om elkaar te leren kennen... Waar heb ik zelf eigenlijk behoefte aan op het vlak van geloof en spiritualiteit? Zien & horen wat de mogelijkheden zijn om buiten de kerkdienst op zondag samen bezig te zijn met geloof en bezinning. Dat zijn de ingrediënten van deze MEET & GREET.

Plaats: Immanuelkerk

Datum: 15 okt 2019

Tijd: Inloop vanaf 19.30 uur, start 20.00 uur tot ongeveer 21:30, waarna er nog een drankje kan worden genuttigd.

Voor wie: alle twintigers, dertigers en veertigers uit héél Groningen -Zuid (onder de spoorlijn)

Info & opgave: Aline Kruizenga [redacted] / [redacted]

> THE GOD SQUAD

Catechese voor kinderen uit groep 6,7 en 8. Op een leuke en makkelijke manier meer leren over het geloof, God en de bijbel. Het gaat om twee middagen.

Wanneer? Donderdagmiddag 3 oktober en 7 november 2019

Tijd: van 16.00 tot 17.00 u

Waar: in een zaal van de Immanuelkerk

Leiding: Sarah Drijfhout en Anita Akkerman
Er staan drinken en iets lekkers klaar!

En neem klasgenootjes mee!

Voor meer info en opgave: Anita Akkerman, acakkerman1@gmail.com, 06 17067504

Kom je ook? Leuk!



IMMANUELKERK IS GROENE KERK!

Als protestantse gemeente Groningen Zuid hebben we ons afgelopen jaar aangesloten bij de Groenekerkenactie: Door minimaal één duurzame stap per jaar te zetten mogen wij ons groene kerk noemen.

Met de GroeneKerkenactie willen Kerk in Actie en Tear stimuleren dat kerken duurzamer en groener worden en dat die kerken elkaar kunnen vinden om bijvoorbeeld ideeën uit te wisselen. De actie richt zich op alle kerk- en geloofsgemeenschappen die actief aan de slag willen gaan met duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van de eigen gemeenschap (zie: www.groenekerken.nl).

Behoud van de schepping is een opgave, die vanuit de kerken wel een impuls kan gebruiken. En laten we zelf als wijkgemeente een eerste stap zetten.

Meer informatie over groene kerk in Groningen Zuid: Nico Haakma, secretaris diaconie, secretaris.diaconie@immanuelkerk-groningen.nl

Activiteiten

Voor komend seizoen staan er twee activiteiten op het gebied van bewustwording op het programma.

DOCUMENTAIRE "DOWN TO EARTH"

Op zoek naar nieuw perspectief en zingeving leefden Rolf Winters en Renata Heinen met hun drie kinderen vier jaar in Noord-Amerika samen met Native Americans. Daar ontstond het idee om de wijsheid van de stamoudsten op film vast te leggen. Het gezin trok daarop een jaar rond de wereld op zoek naar de verborgen Wisdom Keepers en leefden bij verschillende volksstammen op zes continenten.

De film nodigt uit om te verbinden, met jezelf, met anderen en met de aarde zoals deze ons gegeven is. Het is een film om mee aan de slag te gaan en geeft aanleiding voor een goede dialoog na afloop.

Datum: donderdagavond 3 oktober

Tijd: 19.30 u (speelduur 1,5 uur)

Locatie: Immanuelkerk

Opgave: niet nodig

Voor meer informatie: Robert Faber,

██████████ of Anita

Akkerman, acakkerman1@gmail.com

Lezing Trees van Montfoort

GROENE THEOLOGIE

EEN NIEUW CHRISTELIJK GELUID OVER DUURZAAMHEID

Wil theologie relevant zijn in deze tijd, dan moet ze spreken over het klimaat, aldus Trees van Montfoort. Trees van Montfoort is theoloog, onderzoeker, predikant en lid van de werkgroep Theologie, Kerk en Duurzaamheid. In maart 2019 verscheen van haar hand Groene theologie.

Het christendom heeft enerzijds meegewerkt aan een mentaliteit die geleid heeft tot de hedendaagse overbelasting van de aarde door de mens centraal te stellen in de schepping. Aan de andere kant is er veel in de Bijbel en christelijke traditie dat een tegenwicht kan bieden aan deze mentaliteit. Vanuit de Bijbel en de christelijke traditie benadrukt Trees van Montfoort dat niet de mens centraal staat, maar Gods liefde voor heel de schepping. In haar lezing neemt Trees van Montfoort ons mee naar een nieuw christelijk geluid over duurzaamheid.

Deze lezing wordt georganiseerd door de Pepergasthuis gemeenschap en de Protestantse gemeente Groningen-Zuid. Op zondagochtend 26 april 2020 gaat Trees van Montfoort ook voor in een viering in de Peper om 10.30 uur.

Datum lezing: zaterdag 25 april 2020

Tijd: 15.00 uur – 17.00 uur.

Locatie: Immanuelkerk

Voor meer informatie: Rita Rouw

(██████████) en Anita Akkerman

(acakkerman1@gmail.com)

> Maandelijke kerkdiensten in de Ark

Na 8 september komt er als gevolg van de fusie tussen de Ark en de Immanuelkerk een einde aan de wekelijkse kerkdiensten in de Ark.

Om tegemoet te komen aan de wens van een groep voormalige Arkleden zal er nog eenmaal per maand een zondagse eredienst worden gehouden in de Ark. Ook een moment voor ontmoeting, een moment voor delen van vreugde en verdriet, van omzien naar elkaar.

Vele vrijwilligers hebben zich bereid verklaard om deze diensten mogelijk te maken. Voor-gangers, kerkmusici en het Arkkoor hebben hun medewerking toegezegd. Muziek heeft

naast andere belangrijke aspecten altijd een grote rol gespeeld in de kerkdiensten in de Ark.

Bij het afscheid van ds. Peter Buikema merkte één van de kerkmusici op "Zeg je de Ark, dan zeg je muziek". Muziek zal een grote rol blijven spelen in de Ark.

Wanneer: elke eerste zondag van de maand, te beginnen op 6 oktober

Aanvangstijd: 10.00 uur.

Informatie: Lenie Kuizenga-Jansen, ouderling/coördinator kerkdiensten in de Ark, ██████████



> Gezamenlijke maaltijden

Al vele jaren is het in de Ark een goede traditie om een aantal keren per jaar gezamenlijk te eten. Deze traditie zal ook het komend seizoen in ere worden gehouden. Samen eten is altijd gezelliger dan alleen! En om de gezelligheid gaat het vooral, maar zeker ook om aandacht voor elkaar. Een team vrijwilligers zal de maaltijden gaan verzorgen.

Datum: graag informeren bij Corry Reenders
Tijd: Vanaf 17.30 uur van harte welkom voor een drankje voorafgaand aan de maaltijd.

Opgave: Graag opgeven als u mee wilt eten. De kosten zullen rond de €5,- p.p. zijn.

Informatie en opgave bij Corrie Reenders, telefoon ██████████

> Uitvaartdiensten de Ark

Ook na de fusie blijft de Ark beschikbaar voor het houden van uitvaartdiensten en -bijeenkomsten.

Voor informatie en bespreking van mogelijkheden: Janny Sulman, contactpersoon uitvaartdiensten, telefoon ██████████

> Verhuur gebouw de Ark

Facilitair medewerker: Klaas Leenstra, ██████████
www.arkhelpman.nl/verhuur

DIACONAAT GRONINGEN-ZUID SAMEN DOEN



Dienen en helpen, inzamelen en uitdelen, informeren en inspireren. Deze taken staan centraal in het werk van uw diaconie. Wij hebben dat in ons nieuwe beleidsplan bondig verwoord in "Samen doen en Samen delen", "Gastvrij en open".

En we doen al heel veel, samen met velen in onze wijkgemeente. Lees het maar eens na op onze site. U vindt daar jaarlijks zowel het verslag van wat er zoal gedaan is, als ook wat we van plan zijn in ons beleidsplan.

Gezegd zijn we met onze diaconaal predikant Anita Akkerman. Met elkaar zetten we ons in voor heel Groningen-Zuid. Een fors werkteerren. Eén van onze diakenen, Bert Nijhuis, heeft namens ons zitting in het College van Diakenen, waarin we stedelijk samenwerken. Zichtbaar zijn we in de zondagse vieringen. Houden collectes en vervullen eretaken bij het Heilig Avondmaal. Nationaal en internationaal brengen we "de wereld in de kerk". Vragen we aandacht "voor de kerk in

de wereld". En dat gaat van ons als wijkgemeente aansluiten bij de beweging Groene Kerk tot en met Kerk in Actie/ZWO-activiteiten.

Onze kracht is te bundelen, samendoen maakt sterk, samen delen verbindt. Soms maken we van niets iets, zamelen we ogenschijnlijk waardeloos materiaal in, zoals oude mobieltjes, cartridges, kaarten en postzegels en dragen daarmee bij aan onderwijsprojecten in Nepal, maar ook rugzakjes met inhoud of gewoon DE-punten voor de Stadse Voedselbank.

"Samen" houdt in dat we gastvrij en open staan voor ieder van U, informeer ons, geef situaties door waar nood is en de 'helper' ontbreekt. Wees inspiratie voor ons, voor elkaar, om zo inhoud te geven aan de opdracht onze naaste te dienen, op het fundament van de liefde van Jezus Christus.

Contact

Alfred Vegter. Voorzitter wijkdiaconie: diaconieimmanuelkerk@gmail.com

Voor info over activiteiten vanuit Kerk in Actie/ZWO: kia@immanuelkerk-groningen.nl

> Pastoraat in Zuid

PASTORAAT WIJK DE ARK

Wat betreft het pastoraat zal er niet zoveel veranderen. We hopen dat voldoende vrijwilligers zich zullen melden om af en toe hand-en-span diensten te verrichten. Hier kun je denken aan iemand een bezoekje brengen, meehelpen bij de zondagochtend dienst of helpen als er een rouwdienst is. Natuurlijk hebben we al een vast groepje bezoekermedewerkers, maar er zijn helaas ook wat afmeldingen. We hopen dat er wat nieuwe aanmeldingen komen. Het bezoekwerk valt onder het pastoraat. Maar ook bijvoorbeeld de maaltijd in de Ark die regelmatig plaatsvond. De mensen die dit organiseerden zijn er mee gestopt. Gelukkig heeft zich een aantal mensen gemeld die de organisatie van die maaltijden op zich willen nemen. Misschien zijn er nog andere ideeën? Het leek ons een goed idee om een werkgroep in het leven te roepen. We willen de verbinding die we nu met elkaar hebben niet verwaarlozen of verbreken. We willen elkaar regelmatig zien, op de hoogte zijn van elkaars wel en wee en goed voor elkaar zorgen. Door het vertrek van Peter Buikema mogen we rekenen op ondersteuning vanuit de Immanuelkerk. De mensen die hij bezocht worden dus overgedragen aan een predikant of pastoraal werker van de Immanuelkerk. Voor de mensen die onder Frieda Jager vallen verandert er in principe niets. En ondanks alle veranderingen hopen we dat we, pastoraal gezien, samen een goede en gezegende tijd tegemoet gaan.

NIEUW: PASTORAAL WERKER ALINE KRUIZENGA

Zodra bekend is wie Jannet van der Spek gaat opvolgen, wordt dat gemeld op de website en in Kerk in Stad. Maar we zijn blij dat de vacature van pastoraal werker met de komst van Aline Kruijzena per september 2019 is opgevuld. Ze heeft een contract voor een jaar. Haar taken: pastoraat onder ouderen en jonge gezinnen.

"Mijn naam is Aline Kruijzena en ik woon op mijn studietijd na mijn leven lang in Harkstede, samen met man en onze 5 kinderen. Ik ben een bezige bij. Ik houd van tuinieren, volleyballen, mensen ontmoeten, zingen en muziek maken. Eerder heb ik

met veel plezier gewerkt parttime als pastor bij PKN-Gieterveen, daarvoor bij de Gereformeerde kerk van Zuidwolde bij Groningen en Wagenborgen.

In al mijn bezig zijn, is het belangrijk voor mij om geregeld rust en een vaste basis te vinden. Daarom beoefen ik diverse vormen van christelijke meditatie en gebed.

Ik ervaar dat het geloof in God ons veel goeds te bieden heeft aan hoop, vertrouwen en inspiratie voor alledag. Dat hoop ik met de mensen van de Immanuelkerk te delen, zo ook met mensen en gezinnen bij wie de band met de kerk is losgeraakt.

Ik zie er naar uit om vanaf september aan de slag te gaan bij de Immanuelkerk op diverse terreinen. Ik vind het prettig om de naam van pastor te dragen en hoop dat waar te maken,

Tot ziens, Aline Kruijzena



Predikanten

Ds. Anita Akkerman,
06 17067504,
acakkerman1@gmail.com

Tweede predikant: vacature

Pastoraal werkers

Frieda Jager, [redacted]
of [redacted]

Aline Kruijzena, [redacted]

// FILM EN MUZIEK OP VRIJDAGAVOND

Dit seizoen hebben we een gevarieerd cultureel programma voor u op de vrijdagavond in de Immanuelkerk. Voor alle avonden geldt nu een toegangsprijs van 4 euro, waarvoor u ook koffie en thee krijgt. Alle avonden beginnen om 19.45 uur. Introducees zijn van harte welkom.



Vrijdag 4 oktober

Shoplifters (Hirokazu Kore-eda, 2018)

Een film over armoede in Japan, en wat dat met kinderen doet. Een tragi-komedie over kleine diefstallen en de subtiele verschillen tussen goed en kwaad. Bij het zien van Shoplifters maakt je hart een sprongtje, schreef Trouw: het is een film met een bedwelmend authentieke sfeer. De film kreeg vorig jaar nog een Gouden Palm in Cannes.



Vrijdag 18 oktober

Willem Niewold live

Precies een jaar geleden heeft Willem een geweldig optreden bij ons verzorgd met veel blues en jazz. Dit seizoen komt hij nog eens. Ton Grimmius speelt mee op gitaar.



Vrijdag 15 november

Greenbook (Peter Farrelly, 2018)

De zwarte pianist Don Shirley zoekt een lijfwacht voor zijn tournee door de zuidelijke staten van Amerika in 1962. Dat wordt de Italiaans-Amerikaanse uitsmijter Tony Lip. Een speciale reisgids (Greenbook) geeft aan waar Afro-Amerikanen welkom zijn, en waar niet. Een film met een actueel randje.



Vrijdag 13 december

Tommy, muziekfilm van The Who

Een prachtige film die draait om het leven van de jonge Tommy met geweldige muziek van de band, maar ook van andere acteurs en artiesten als Tina Turner, Eric Clapton e.a.



Vrijdag 14 februari

Adèle in The Royal Albert Hall

Dit concert van de bekende Britse zangeres werd opgenomen in 2011.



Vrijdag 17 april

Muziekfilm: Groeten uit Maiveld

Nederlandstalige muziek van Acda en de Munnik. Voor velen is dit duo bekend met de hit "Niet of nooit geweest".



Vrijdag 29 mei

Live muziek: nog een verrassing...

Vrijdag 17 januari

Yo Tambien (A.Naharro en A. Pastor, 2009)

Ik ook, betekent yo tambien. Een ontroerende film over een jonge man (Daniel) met het syndroom van down, die slim is en ook een grote behoefte heeft aan een relatie. Maar hij wordt niet voor aangezien in de 'gewone' wereld, waar hij wel bij wil horen. Hoofdrolspeler Pablo Pineda heeft zelf ook het syndroom van down, en studeerde als eerste in Europa af aan een gewone universiteit.

Vrijdag 20 maart

Three Billboards outside Ebbing, Missouri (Martin McDonagh, 2017)

Mildred Hayes, een sublieme rol van Frances McDormand) laat het er niet bij zitten dat de moord op en verkrachting van haar dochter niet wordt opgelost door de lokale sheriff Willoughby (gespeeld door Woody Harrelson). Ze vindt een originele manier om haar ongenoegen te uiten en zit de lakse agenten dicht op de huid. Dat brengt van alles te weeg, zo zien we in dit indringende comedy-drama.



» Kom op je verhaal wandeling Natuurschoon Nietap

Een Kom op je verhaal wandeling langs een mooie route in natuurgebied Natuurschoon Nietap, tussen Nietap en Roden.



Een wandeling met stilte, geleide meditatie en gedichten waarin ontmoeting centraal staat: ontmoeting met de plek waar we zijn, met wat in ons leeft en hoe we kunnen ont-MOET-en! We volgen het tempo van onze ziel. We starten de wandeling met het lopen van het labyrint.

Datum: donderdagmiddag 14 mei 2020 om 14.00 uur

Wandelroute: natuurgebied Natuurschoon Nietap

Verzamelen: parkeerplaats die ligt tegenover Vagevuurselaan 8-10, bij een groot bord Natuurschoonbos.

Tijd: van 14.00 tot ongeveer 15.30 u.

Organisatie: het initiatief voor deze wandeling ligt bij de oecumenische leerhuisgroep in Roden

Begeleiding: Anita Akkerman

Info en opgave: Anita Akkerman, acakkerman1@gmail.com, 06 17067504. Wellicht kunnen we met elkaar meerijden.

GESPREKSKRING ROND DE 30

We zijn allemaal rond de 30 jaar oud. We spreken, delen, ontspannen en verdiepen samen. Thema's die ons bezig houden zijn bijvoorbeeld: vormen van geloof, balans in je werk, relaties, geloofsverdieping, toekomst-dromen. Soms praten we met een predikant erbij, en soms ook zonder. Vind je het leuk om hier met ons over te praten en mee te doen? Je bent welkom! **Info:** Noortje van der Leek, [redacted]

GESPREKSGROEP OP WOENSDAGAVOND

Elke woensdagavond ontmoet een aantal mensen elkaar in de Immanuel kerk. We praten dan over wat ons zoal bezighoudt. Af en toe koken en eten we samen.

Tijd: 20:00 – 22:00 uur

Eerste bijeenkomst: woensdag 25 september.

Info: Ceike Beukema, [redacted]

DOOP EN BELIJDENIS

Overweeg je je kind te laten dopen? Overweeg je je zelf te laten dopen? Of belijdenis te doen?

Of denk je erover om lid te worden van de Protestantse gemeente Groningen-Zuid?

Voor alle vragen en/of een oriënterend gesprek, juist ook als je nog helemaal niet zeker weet of je het wel echt wilt, kun je **contact opnemen met de predikant**, Anita Akkerman, acakkerman1@gmail.com, 06 17067504.

GESPREKSGROEP OUDERS VAN JONGE KINDEREN

Delen en elkaar inspireren op het gebied van (geloofs)opvoeding, daar draait het om in de gespreksgroep ouders van jonge kinderen. Onderwerpen als bidden met kinderen, bijbel-lezen, rituelen, welke waarden wil je meegeven, hoe leef je zelf met geloof, hoop en liefde passeren de revue. Het is mooi om zo met elkaar te delen en ook gezellig! Gemiddeld eens per zes weken komen we bij elkaar.

Volgende avond: 25 september, 20.00 u, Immanuelkerk

Info: [redacted]

'T RUILERTJE: GEZELLIG EN GOEDKOOP

Iedere vrijdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur (behalve in de schoolvakanties en op feestdagen) opent ruilwinkel 't Ruilertje haar deuren in de Immanuelkerk. We hebben een eigen ingang aan de kant van de van Iddekingeweg! Er is van alles. Je kunt hier kleding en speelgoed inbrengen en in ruil daarvoor iets uitzoeken. Maar ook kun je alleen iets inbrengen of alleen iets voor een klein prijsje kopen. En zelfs als je daar niet voor komt, ben je welkom voor een praatje en een kop thee of koffie. En nieuwe vrijwilligers zijn ook van harte welkom.

Neem daarvoor contact op met:

Annemarie Wiersma, [redacted]

KERK OPEN VOOR IEDEREEN

Ook dit jaar weer is de Immanuelkerk elke woensdagochtend van 10.00 tot 13.00 uur open voor iedereen.

Je ontmoet dan andere mensen, drinkt samen koffie, neust even in de weggeefkast of luistert naar muziek.

In de stiltehoek in de kerkzaal is er gelegenheid om even stil te zijn, te bidden of te mediteren. Ook kun je een kaarsje aansteken voor wie je maar wilt.

Stiltehoek Immanuelkerk

Hier is een plek voor wie stil wil zijn.

Hier mag je zijn met alles wat in je leeft.

Sta even stil...

Van 12.00 tot 13.00 uur serveren wij voor liefhebbers de huisgemaakte pleinsoep. Er is keuze uit twee soorten. We vragen een bijdrage van 1 euro voor de eerste kop, en 50 cent voor de tweede.

Kom gerust eens kijken, bv na een bezoekje aan de wijkmarkt die ook op woensdagochtend is.

» Gezellig zingen!

Gezellig geestelijke liederen zingen met zijn allen: dat is de zanggroep van de Immanuelkerk. Kopje koffie of thee erbij.

Tijd: ledere eerste woensdag van de maand om 14.30 uur.

Start: woensdag 4 september.

Info: Minke Boekema-Postma, [redacted]

» De telefoonkring: onderlinge zorg

Stel, je woont alleen, en je vraagt je af hoe het gaat als jou thuis iets overkomt en je kunt de telefoon niet bereiken, of er gebeurt anders wat. Dan kan de telefoonkring iets voor jou zijn.

Deelnemers aan de telefoonkring worden iedere ochtend gebeld, en ze bellen iedere ochtend de volgende deelnemer in de kring. Zo houden we onderling een oogje in het zeil: een veilig gevoel...

Voor meer informatie, 'spelregels' en aanmelden: Jannet Veenstra, [redacted]

> MIJMERWANDELING



Een populair initiatief in Groningen Zuid voor wandelliefhebbers, alweer voor het vijfde jaar! We wandelen een mooie route in en rond de wijk. Oog hebben voor de natuur, ruimte om stil te zijn en om elkaar te ontmoeten, rust vinden en inspiratie delen. Tijdens de wandeling klinken een aantal gedichten of uitspraken die ons kunnen inspireren. De wandeling duurt ongeveer een uur. Na de wandeling is er voor wie wil koffie en thee en iets lekkers (biologisch).

Data: 18 september 2019, 16 oktober 2019, 20 november 2019, 18 december 2019 en in 2020 ook weer iedere derde woensdagavond van de maand, in weer en wind...

Start: 19.30 uur, verzamelen voor de ingang van de Immanuelkerk

Organisatie: Ina de Vries, Anita Akkerman
Voor meer info: acakkerman1@gmail.com, tel.: 06 17067504

// BIJBEL EN SOEP



Iedere eerste donderdag van de maand samen lezen en eten: bijbel en soep. Een maandelijks bijbeluurtje, waarin we een of meerdere hoofdstukken uit de bijbel lezen, nu uit Markus. Lezen, uitwisselen, ontmoeting, samen eten (soep en brood).

Aanmelding is niet nodig en je kunt per keer bekijken of je komt.

Data: donderdag 3 oktober, 7 november, 5 december 2019

Tijd: 12.00 tot 13.00 u

Plaats: Immanuelkerk

Begeleiding: Anita Akkerman

Kerkgebouwen

Immanuelkerk
Overwinningplein 1
9728 GP Groningen
Tel. 525 2172.

De Ark
Haydnlaan 46
9722 CJ Groningen
Tel. 525 3684

Predikanten en pastoraal werkers

Ds. Anita Akkerman, 06 17067504, acakkerman1@gmail.com
Predikant 2: vacature
Frieda Jager, [redacted] of [redacted], [redacted]
Aline Kruizenga, [redacted]

Informatie/scriba

Immanuelkerk: Elly Bos, [redacted], scribaat@immanuelkerk-groningen.nl
De Ark: Bert Schmaal (tot 1 januari 2020), [redacted], scribaat@arkhelpman.nl

Aanspreekpunt pastoraat

Lily-Bierling-Koster, [redacted]

Secretaris diaconie

Nico Haakma, [redacted], secretariaatdiaconie@immanuelkerk-groningen.nl



> www.immanuelkerk-groningen.nl
> www.arkhelpman.nl
> www.vieringenopweg.nl

VIERINGEN OP WEG

De themadiensten van Vieringen op Weg worden per keer voorbereid door een groep gemeenteleden en een predikant. In twee of drie avonden wordt het thema uitgediept en worden de vieringen voorbereid. Als je mee wilt doen aan de voorbereiding van een thema dat je aanspreekt, neem dan contact op met de vermelde coördinator. Let op: de aanvangstijden van de vieringen zelf zijn veranderd! En een enkele keer is het niet in de Immanuelkerk.

Zie ook: vieringenopweg.nl.

Blijdschap

Viering: zondag 13 oktober om 10.00 uur, in de Immanuelkerk
Voorganger: Anita Akkerman

Blijdschap, aangename stemming, iets om blij van te worden. Wie wil dat nu niet? Voor iedereen heeft dat wel een andere invulling. Blijdschap is ook een begrip dat met ons meegaat door de eeuwen heen. We delen onze beelden en associaties en kijken wat de bijbel over blijdschap zegt. Blijdschap heeft ook met muziek te maken, waarin je je blijdschap tot uitdrukking kunt brengen.

Vorbereiding: donderdagavond 19 en 26 september, 19.30 uur in de Immanuelkerk.

Coördinator en opgave: Arja Schipaanboord,

Openbaring

Vieringen: zondag 17 en 24 november, om 11.30 uur, in de Immanuelkerk
Voorganger: Anita Akkerman

In het Bijbelboek Openbaring beschrijft Johannes aan 7 gemeenten in Klein-Azië visioenen die hij kreeg op het eiland Patmos. Dat alles in de 1ste eeuw na Christus. Johannes schrijft zijn brieven ter bemoediging aan de gemeenten die lijden onder de vervolging van de Christenen in Klein-Azië.

Een draak, een beest met tien horens en zeven koppen, een wit paard met een ruit, zeven engelen, een boekrol met zeven zegels... Wat moeten en kunnen wij vandaag met deze apocalyptische beelden?

Vorbereiding: donderdagavond 17, 24 en 31 oktober om 20.00 uur in de Immanuelkerk

Coördinator en opgave: Herma Bosch,

Prediker

Viering: zondag 12 januari om 10.00 uur, in de Immanuelkerk
Voorganger: Anita Akkerman

Het boek Prediker behoort tot de zogeheten Wijsheidsliteratuur en wordt toegeschreven aan Koning Salomo. Het centrale thema is "Vanitas", ijdelheid (in de zin van doelloosheid), in de vertaling van 2004 weergegeven als "lucht en leegte".

Wat is de boodschap die de prediker ons wil meegeven? Op het eerste gezicht lijkt het of alles zinloos, de wereld absurd en al ons gezwoeg ijdel is. Geen vrolijke boodschap - of zit er toch meer in? Daar gaan we naar op zoek.

Vorbereiding: donderdagavond 28 november, 12 en 19 december om 20.00 uur, Immanuelkerk

Coördinator en opgave: Jan van der Leek,

Muziek

Vieringen: zondag 2 en 9 februari 2020, om 11.30 uur in de Immanuelkerk
Voorganger: Anita Akkerman

In deze cyclus gaan we op verkenningstocht naar muziek in de bijbel en in de kerk. Een proeverij van kerkmuziek door de eeuwen heen! Van de eerste christenen, langs de reformatie tot aan wereldmuziek en de diversiteit van nu.

Wat betekent muziek voor ons in de kerk en welke muziek en liederen spreken ons aan?

We onderzoeken met elkaar de helende kracht van muziek.

Tijdens de tweede viering op 9 februari wordt de Hennie Vriente mis uitgevoerd.

Data voorbereiding: LET OP: maandagochtend 25 november 2019, woensdagavond 11 december 2019 en maandagochtend 20 januari 2020, van 10.00 tot 12.00 uur (ochtenden), 20.00 tot 22.00 uur (avond), Immanuelkerk

Coördinator en opgave: Arja Schipaanboord,

Franciscus

Viering: 17 mei 2020 om 10.30 uur in de Pepergasthuiskerk
Voorganger: Anita Akkerman

Franciscus van Assisi (1181-1226), de stichter van de Franciscanische kloosterorde, is nog altijd een tot de verbeelding sprekende figuur. Zijn spiritualiteit, zijn aandacht voor de schepping, zijn betrokkenheid op de armen: veel verhalen doen hierover de ronde. We willen ons verdiepen in het leven en de spiritualiteit van Franciscus en die naar ons toehalen. Wat heeft Franciscus ons nu nog te zeggen?

Deze viering wordt voorbereid door leden van de Pepergasthuiskerk én van de Immanuelkerk; de viering zal plaatsvinden in de Pepergasthuiskerk.



Eerste voorbereidingsavond: maandagavond 9 maart 2020, 20.00 uur, in de Immanuelkerk.

De overige avonden zijn in onderling overleg.

Coördinator en opgave: Ingrid Webbink,



COLOFON » Werkgroep Peter Buijkema, Bonny Leenstra, Jannet van der Spek, Reinier de Jager, Jan Wijbenga » Drukwerk Zalsman Groningen » Vormgeving Jouke Zult, StudioSalto.nl

VERHUUR VAN RUITES

Immanuelkerk

De Immanuelkerk heeft zaalruimte voor activiteiten van de wijkgemeente zelf, maar ook voor kerkelijke en maatschappelijke organisaties. De afdeling verhuur is het aanspreekpunt. Wilt u iets vieren of samen komen voor een bijeenkomst: u bent van harte welkom om dit in één van de zalen in onze kerk te houden.

Neem dan tijdig contact op via verhuurimk@gmail.com. Als het dringend is kunt u bellen met Klaas Jan ter Veer of Tini de Haan:

Er zijn in totaal 7 zalen beschikbaar. Kijk voor meer info ook op onze website. We hebben ook een kleine keuken. Het team bestaat uit Klaas Jan ter Veer, voorzitter van de wijkkerkenraad en eindverantwoordelijk voor de verhuur, en Tini de Haan, facilitair medewerker, die 25 uur per week flexibel beschikbaar is voor boeking en gereedmaken van de zalen, en voor de administratieve afhandeling. Een voorbeeld: Gedurende drie weken werd er iedere morgen van 08.30 uur tot 10.00 uur door 300 leerlingen van het Parcival College gerepeteerd in de kerkzaal. De gemeentesaal is weer geschikt voor lezingen, vergaderingen, films en muziek.

Ark

Voor de Ark kunt u contact opnemen met facilitair medewerker: Klaas Leenstra, www.arkhelpman.nl/verhuur